

Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΚΗΝΙΚΟ : Εξοχή , , ένας βράχος πάνω στον οποίο κάθεται ο Κολοκοτρώνης. Ακούγονται ήχοι μάχης και βελάσματα προβάτων. Ο Κολοκοτρώνης . κάθεται με πλάτη προς την είσοδο της σκηνής και αγναντεύει τη μάχη.

ΤΣΟΠ : Πρρρρ, πρρρρρ, άντε....

ΚΟΛ : Ε, ορέ καλόπαιδο , μάσε το κοπάδι σου και άντε από δω , δε βλέπεις ότι γίνεται πόλεμος ; Θεσ να σε χαλάσει τούρκικο βόλι ;

ΤΣΟΠ : Το βλέπω ότι γίνεται πόλεμος καπετάνιο , γι' αυτό ήρθα . Να πολεμήσω κι εγώ στο πλευρό σας θέλω .

ΚΟΛ : Χα , χα χα , γούστο έχεις ορέ χαϊβάνι.

ΤΣΟΠ : Μ' αρέσει ο πόλεμος καπετάνιο, αλήθεια . Σας παρακολουθώ μέρες τώρα . Τους κανονίζετε καλά τους Τούρκους. Θέλω να σκοτώσω κι εγώ μερικούς.

ΚΟΛ : Κοιτάχτηκες μωρέ να δεις πώς είσαι ; Ακόμα δε βγήκες απ' τα αβγό . Και με τι θα τους πολεμήσεις , ορέ ; Με την γκλίτσα ;

ΤΣΟΠ : Ο Κολοκοτρώνης, δεν είσαι καπετάνιο;

ΚΟΛ : Ολόκληρος . Γιατί το ρωτάς;

ΤΣΟΠ : Θέλω να μου δώσεις όπλα και βόλια.

ΚΟΛ : Άκου δω καλόπαιδο και βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Ο Κολοκοτρώνης δε μοιράζει όπλα. Τα παλικάρια τα παίρνουν τα όπλα από τους Τούρκους μόνα τους.

ΤΣΟΠ : (*Θυμωμένος*) Πολύ καλά. Τότε θα σου δείξω τι αξίζω καπετάνιο. Να μη με λένε Κωνσταντή αν δε γυρίσω πίσω αρματωμένος.

ΚΟΛ : Γούστο έχει το λιανοπαίδι....

(Φεύγει ενώ ο Κ. τον κοιτάει και γελάει . Πίσω απ' τη σκηνή ακούγεται φασαρία.)

ΤΣΟΠ : Να παλιότουρκε

ΤΟΥΡ : Ωχ , τι πετριά είναι τούτη. Μα τον Αλλάχ ! Ορέ λιανόπαιδο , αμάν. Αχ. Η γκλίτσα , ωχ.

ΤΣΟΠ : Να για να μάθεις παλιότουρκε . Πάρε και τούτη.

(Μετά από λίγο)

ΤΣΟΠ : Να για να μάθεις άπιστε

ΤΟΥΡ : Ωχ, Αλλάχ, Αλλάχ....βοήθεια ...ωχ !

(Μπαίνει πάλι στη σκηνή. Είναι γεμάτος άρματα !)

ΤΣΟΠ : Καπετάνιο ...

ΚΟΛ : Ποιος είσαι εσύ ορέ;

ΤΣΟΠ : Το τσοπανόπουλο είμαι. Ήμουν εδώ πριν από κάμποση ώρα .

ΚΟΛ : Δε σε γνώρισα ορέ...μα ...πού τα βρήκες τ' άρματα ;

ΤΣΟΠ : Ξέκοψα δυο Τούρκους εδώ παρακάτω και τους τ' άρπαξα . Πήγαιναν στο ρέμα για νερό . Τους επιτέθηκα με την γκλίτσα και με λιθάρια. Είμαι καλός στο λιθάρι καπετάνιο.

ΚΟΛ : Μπράβο παιδί μου. Έτσι κάνουν τα πραγματικά παλικάρια. Από σήμερα θα σ' έχω δίπλα μου.Θα πολεμάς στο πλευρό μου. Τέτοια παλικάρια χρειάζονται για να λευτερωθεί η πατρίδα.Και να το θυμάσαι , στο λέει αυτό ο ίδιος ο γέρος του Μοριά ,δεν είναι μακριά η μέρα που θα λευτερωθούμε. Ο Θεός της Ελλάδας υπόγραψε γι' αυτό .

(Γονατίζει ευλαβικά)

ΤΣΟΠ : Αμήν καπετάνιο.